

Winters genieten..?

'Houtkachel vervuult meer dan zes trucks'. Zo luidde de titel van een krantenartikel dat ik onlangs tegenkwam op buurtapp Nextdoor. Nu kan ik echt genieten van een knus haardvuurtje op een gure winteravond. Sinds wij vorig jaar ons huis met houtkachel betrokken hebben we hem regelmatig aangehad. Daarom krabde ik mezelf even goed achter de oren toen ik dit artikel las. De sensatiebeluste kop zou je nog kunnen relativeren (want: hoeveel rijden die trucks dan, hoe lang staat de houtkachel aan en hoe efficiënt brandt hij?), maar feit blijft dat veel houtkachels en open haarden niet goed zijn voor gezondheid en milieu. Een paar uurtjes stoken kan de lokale luchtkwaliteit sterk verslechteren. Dat is voor niemand gezond en zorgt bij mensen met gevoelige luchtwegen voor ademhalingsproblemen. Bovendien komt bij het stoken veel CO² vrij. In een tijd waarin we met zijn allen aan de bak moeten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden is een houtkachel misschien wel obsoleet geworden. Eigenlijk moeten we afscheid nemen van onze haardvuurtjes. Kun je dat nog niet helemaal (zoals ik...) dan zijn er zijn dingen die je kunt doen om jouw gezondheid, die van je buurtgenoten en het milieu te sparen. Neem bijvoorbeeld een pelletkachel, of een echt efficiënte houtkachel. Die hebben een schonere verbranding en stoten dus veel minder fijnstof uit. Stook met droog en onbewerkt hout. Doe een stookcursus. Daar leer je om zo efficiënt en rookvrij mogelijk te stoken. Laat ieder jaar je schoorsteen schoonmaken. En misschien moet daarnaast toch ook voor haardvuur gaan gelden: geniet met mate...

Annelies